



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 196ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ  
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΟΥ  
1824 - 2020

## ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Κάσος, 7/6/2020

Σεβασμιότατε, τίμιο πρεσβυτέρειο, εξοχότατε Εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ.κ. βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κα. Έπαρχε Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου, κ.κ. Αντιδήμαρχοι Καρπάθου, αξιότιμα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηρωικής Νήσου Κάσου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών κρατικών αρχών, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών συλλογικών φορέων, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Τιμούμε φέτος, κατά την 196η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Κάσου, τη θυσία ενός ολόκληρου νησιού και του συνόλου του πληθυσμού του στο βωμό της Ελευθερίας της Ελληνικής πατρίδας. Μια θυσία που μαζί με άλλες ισάξιες πατριωτικές προσφορές εδραίωσε τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια του λαού μας στο πλαίσιο του ανεξάρτητου κράτους μας, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί διαχρονικά, με όλες του τις αντιφάσεις, το μόνο ασφαλές καταφύγιο του Ελληνικού Έθνους.

Υπήρξε ευτύχημα το ότι πρόσφατα, η Ελληνική πολιτεία συνειδητοποιώντας τις ιστορικές υποχρεώσεις της απέναντι στους Κασιώτες ονόμασε επίσημα τον Δήμο μας “Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου” σε αναγνώριση των αγώνων, των κόπων και των θυσιών των προγόνων μας στην υπόθεση της Ελληνικής Ελευθερίας, έστω κι αφού πέρασαν περισσότερα από 190 χρόνια από τα σχετικά γεγονότα.

Για τους ίδιους άλλωστε λόγους θα πρέπει η σημερινή Ελληνική Κυβέρνηση να αποδεχτεί το από καιρού κατατεθέν έγγραφο αίτημά μας και να συμπεριλάβει στο διευθύνον τους επετειακούς εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 σχήμα, τους εντεταλμένους εκπροσώπους των τεσσάρων (4) τιμημένων Δήμων της Χώρας, δηλ. των Δήμων: α. “Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου”, β. Ηρωικής Πόλεως Ναούσης, γ. Ηρωικής Νήσου Κάσου και δ. Ηρωικής Νήσου Ψαρών.

Σήμερα που η διάδοχη κρατική οντότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας -η κατ’ ευφημισμὸν ονομαζόμενη “Τουρκική Δημοκρατία”- και οι αμετανόητοι επίγονοι των δυναστών του λαού μας σηκώνουν και πάλι με θράσος κεφάλι απειλώντας την εθνική μας ακεραιότητα και απαιτώντας την εκχώρηση απαράγραπτων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, είναι ανάγκη να σταθούμε στο ύψος των παρακαταθηκών των αγωνιστών προγόνων μας του 1821. Η ποιότητα, οι σχεδιασμοί και η επιμονή της επεκτατικής τους πολιτικής πρέπει επιτέλους να γίνει συνείδηση στην Ελληνική πολιτική ηγεσία και παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η χώρα να προπαρασκευαστεί με τον ενδεδειγμένο εκείνο τρόπο που θα ατσαλώσει το πατριωτικό φρόνημα του λαού μας και θα του δείξει το δρόμο της αποφασιστικής υπεράσπισης της μάνας πατρίδας.

Επιβάλλεται να διατρανώσουμε σε κάθε κατεύθυνση και να πείσουμε στην πράξη για την αποφασιστικότητά μας να μην παραχωρήσουμε ούτε χιλιοστό εδάφους, θάλασσας ή εναέριου χώρου στους θρασύδειλους μικροϊμπεριαλιστές της γεωγραφικής περιφέρειάς μας, στους προαιώνιους σφετεριστές Ελληνικών πατρίδων. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο νέος αυτός επιβεβλημένος αγώνας που διαγράφεται ήδη στο βάθος του ορίζοντα του τόπου μας θα αποτελέσει, όπως και να ’ναι, μια τεράστια συνεισφορά στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας όχι μόνο του δικού μας λαού και των αδελφών μας Κυπρίων, αλλά και όλων εκείνων των λαών που διέφυγαν ιστορικά της μάχαιρας των Τούρκων γενοκτόνων.

Με τη σκέψη στραμμένη στους αθάνατους Κασιώτες αγωνιστές του 1821 και στους υπέρ πατρίδος θυσιασθέντες συμπατριώτες μας, κλίνω ευλαβικά το γόνυ στην αδιάλειπτη μνήμη τους.

